

# Boeken

## LEER JE KIND VERDWIJNEN IN EEN BOEK, VERDWALEN IN EEN VERHAAL

TEKST MANJA GRUSON,  
JINKE OBBEMA EN  
EVELINE VINK

Het grote opa- en omaboek



Vrije tijd nodig? Zet de kinderen bij hun grootouders voor de deur met dit boek in hun koffer, zwaaï nog even en rijd weg. Ze zullen genieten van de rijke verzameling versjes en verhalen van kwaliteit met een grote variatie aan illustraties. Er is voor ieder tussen 2 en 8 jaar wat wils. Win-win: voorleesplezier voor allen en rust voor jou.

Het grote opa- en omaboek, diverse auteurs, Ploegsma, € 19,95

### Plezier op rijm 6+

De ouders van Vik zijn vaak laat thuis, dan gaat Vik naar buurman Tuur. Die zorgt voor eten,



plezier, raadsels en spelletjes. Dit alles wordt verteld op razendsnel ritmisch rijm. Herlezen is een feest en noodzakelijk; zowel de gedichten als de platen bieden meer dan je in één keer ontdekken kunt.

Het uur bij Tuur (AVI-M3), Riet Wille, illustraties Frank Daenen, De Eenhoorn, € 14,95

### Bijzondere vriend 7+

Tony groeit op met Pablo Picasso als grote, bijzondere vriend. Hij vertelt over de bezoeken, de kunst en de verhalen die daarbij horen op de toon van een kleine jongen. Deze naïviteit past bij Picasso en houdt bovendien de kennismaking van de lezer met de kunstenaar puur en vrij van saaie geschiedkundige feiten.

De jongen die Picasso beet, Anthony Penrose, De Vier Windstreken, € 14,95



### Weekendje voorlezen 4+

Vrije tijd nodig? Zet de kinderen bij hun grootouders voor de deur met dit boek in hun koffer, zwaaï nog even en

### Excentrieke tante 3+

De herkenbare Geheim-serie brengt de avonturen van verschillende schrijvers naar de nachtkastjes van veel jonge lezers. In dit deel logeren Imme en Tijl bij hun excentrieke tante. Zij neemt hen mee naar het circus, waar Imme al snel het plan beraamt om de optredende beer te bevrijden. Deze zomer kosten alle Geheim-boeken tijdelijk € 9,95.



Het geheim van de dansende beer, Annet Jacobs, Leopold, vanaf september € 12,95

### Texels theater 9+

Lezen saai? Niet als je 'theaterleest'. Waddengoud bestaat uit dialogen en regieaanwijzingen om samen een heerlijk Texels avontuur op de planken (of in de woonkamer) te brengen. Knap geïllustreerd door de 9-jarige Samme, die het boek de juiste feel geeft voor een echte kinderproductie.

Waddengoud, Alieke Bruins, illustraties Samme Reijnders, Meester in Taal, € 11,95

### Zigeunermeisje 11+

Felix woont bij zijn wrede tante Friza, omdat zijn ouders zijn omgekomen bij een aanrijding. Hij weet niet wat er met hem gebeurt als hij Jenika ontmoet, een vioolspelend zigeunermeisje. Al die gevoelens! Als ze door de politie de stad uitgezet wordt, vraagt ze Felix om op haar viool te passen. Wensvervullend meisjesavontuur.

Vioolmeisje, Leny van Grootel, Holland, € 13,90

